

Avondgebed op de Biddag voor gewas en arbeid
in de Stiltekapel van de Pelgrimskerk
Protestantse gemeente Badhoevedorp – Lijnden

Opening

v. Heer open mijn lippen.

MIJN MOND ZAL ZINGEN VAN UW EER.

v. God, kom mij te hulp.

HEER, HAAST U MIJ TE HELPEN.

Kaars

Drempelgebed

Eeuwige, onze God,
wij die U nooit hebben gezien,
ZIE ONS HIER STAAN.
Wij die van U hebben gehoord,
HOOR GIJ ONS AAN.

Uw naam is dat Gij mensen helpt,
WEES ONZE HULP,
en dat GIJ alles hebt gemaakt,
MAAK ALLES NIEUW,
en dat Gij ons bij name kent,
LEER ONS U KENNEN.

Die Bron van Leven wordt genoemd,
DOE ONS WEER LEVEN.
Die hebt gezegd: Ik zal er zijn,
WEES HIER AANWEZIG

Lied 717

Eerste lezing Prediker 2, 20 -27

Lied Psalm 145: 1 en 5

Lezing Matteüs 6, 19-23

Overdenking

Moment van inkeer en verstillig

*De druk van alledaagse dingen,
waar is het eind en het begin?
Ergens weerklinkt een oud verlangen:
leven met hart en ziel en zin.
Brenge ons dan in herinnering
uw adem, geest van het begin.*

*leer ons vanuit jouw woord te leven:
liefde die niemand tot iets dwingt,
zorg die ons dichter bij elkaar brengt,
vreugde die ons voor altijd bindt.
Brenge ons dan in herinnering,
uw zachtheid die de dood bedwingt.*

tekst: Barbara Leijnse

Avondlied 263

Avondgebed; Voorbeden; Gebedsstilte; Gebed des Heren

Slotlied 845

Heenzending en Zegen